



**Islands President
Ólafur Ragnar Grímssons
Tal
Vid Stockholms stads lunch
Den 25 november 1998**

Deras Majstäter
Ärade kommunfullmäktiges ordförande
Kära gäster

Jag tackar för era vänliga ord till mig och det isländska folket.

Det har sagts, att Stockholm är drottningen bland de nordiska huvudstäderna. Jag har ofta tyckt Stockholm påminna om en lysande najad som inspirerar poeter och konstnärer, musiker och ungdom; huvudsätet för kultur och vetenskap, näringsliv och internationellt medvetande som kaster ljus över de nordiska ländernas renommé ute i världen.

Stockholm är förvisso en historisk stad. Värdiga gamla hus och palats speglar forna seklers glans. Under mitt nuvarande besök har jag tyckt det varit intressant att sätta mig in i hur dataföretag, vetenskapsmän, ingenjörer och föregångsfolk inom hälsovården och läkemedelsindustrin skapar Stockholm och Sverige en nyckelposition i det nya seklets internationella samhälle.

Det är en uppmuntrande kännedom, för jag anser att Norden endast kan säkra sin ställning i framtiden genom att utmärka sig inom vetenskapens, teknikens, kulturens och konstens områden.

Mitt i denna utveckling står Stockholm som symbol för en ny tid, beviset på att intelligens och utbildning är de säkraste vägvisarna till positiva resultat i det kommande seklet.

Jag vet att det hör till kommunalpolitikens och faktiskt också rikspolitikens natur att konstant diskutera problem och svårigheter och både kommunfullmäktige och regeringen får säkert nog av dylikt tal och kritik. Vi Islänningar kommer däremot först och främst hit till Stockholm för att uppleva ett storslaget resultat, söka efter inspiration och stimulans.

Ärade gäster, jag ber er höja era glas och hylla Sveriges charmerande huvudstad. Må Stocholm ännu under lång framtid spela en ledande roll i det nordiska samhället.