



KØBENHAVN: ISLANDS HOVEDSTAD I 500 ÅR

Islands præsident Ólafur Ragnar Grímssons tale i København den 9. februar 2007

Deres Kongelige Højhed
Ærede gæster

I århundreder var København Islands hovedstad, centrum for administration og beslutninger, men også åsted for åndelige strømninger, som influerede på islændingenes kultur og kunst.

Her var den offentlige administration som havde afgørende indflydelse på nationens historie, udbytte og skæbne.

Hertil kom de unge digtere, nydimitteret fra Bessastaðir og begyndte deres universitetsstudier, bevægede sig i den gærende uro som fulgte omvæltningen i europæisk historie, skrev digte som rørte en streng i brystet hos dem, som ventede derhjemme i fattigdom.

Ja, dette er på mangen måde en stærk historie, og vi islændinge har mange ting at takke København for; uden den havde vor kultur og vort folkeliv været væsentligt fattigere.

Det er i år en højtid, hundredeårsjubilæet for en begivenhed som knytter vore folk stærkt sammen, Kongebesøget i 1907. Det var en skelsættende begivenhed i vore nationers historie, Fredrik den VIII sejrstog rundt til de islandske bygder. Nu er der gået ét hundrede år siden den højtid, da islændingene i oprigtig glæde hyldede deres danske konge.

Det synes vi islændinge at vi har en god grund til at fejre på forskellige måder: med den udstilling vi åbner her i dag, og en anden, som er helliget historien og vil blive åbnet på det islandske nationalbibliotek – og også ved at to islandske historikere, Guðjón Friðriksson og Jón Þ. Þór, har besluttet at skrive i løbet af de næste år et

historisk værk med titlen ”København, Islands hovedstad i 500 år”. Dette værk får stort tilskud fra *A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond* og fra den islandske virksomhed Baugur som har mange jern i ilden hos vore danske venner.

Jeg vil takke historikerne for deres initiativ til at skrive denne bemærkelsesværdige historie og de der har støttet værket storsindet med deres tilskud. Aldrig før har man kastet sig ud i den spændende og omfangsrige opgave at skildre udførligt på hvilken måde Köbenhavn i århundreder havdet den rolle at være Islands hovedstad. Værket vil kaste et nyt lys over Danmarks og Islands historie.

Det vil give anledning til stor glæde for islændinge og danskere om nogle år at kunne stifte bekendtskab med denne bemærkelsesværdige historie i en prægtig videnskabelig form. Jeg ønsker forfatterne alt vel og takker de der har givet tilskud endnu engang for deres væsentlige bidrag.