



**Islands præsident  
Ólafur Ragnar Grímssons,  
tale,  
ved festmiddagen  
i Narsarsuaq i Grønland  
den 16. juli år 2000**

Deres Majestæt  
Deres Kongelige Højhed  
Landsstyreformand  
Kære grønlandske venner  
Gode gæster

Vi har i fællesskab æret en stor historie, en bedrift i menneskets søgen efter nye lande, nye visioner, nye visdomme.

Med restaureringen af fortidsminder hylder vi de pionerer som her i Grønland var nybyggere, blev kristne og som de første mennesker bragte viden om den store amerikanske verdensdel til Europa.

De islandske sagaer, skrevet på skind af ordets store mestre, bringer os fortællinger om dette gode folks liv og skæbne, det folk som flyttede til Grønland. De fleste af disse mennesker kom fra bygderne ved Breiðafjörður og Faxaflói i Island og fortællingerne handler om deres kamp mod genvordigheder og vanskeligheder, men også om deres sejre og bedrifter.

Vi islændinge har i dette store højtidsår, hvor vi samtidig fejrer tusindåret for kristendommens vedtagelse på Þingvellir og Leif den Lykkeliges fund af Amerika, foranstaltet et mangeartet samarbejde med vore frænder og venner i Norden, i De Forenede Stater og i Kanada.

Højt i vore tanker står samarbejdet med vore grønlandske venner ved restaureringen af Erik den Rødes boplads og restaureringen af den kirke som har taget navn efter hans kone, Þjóðhildur.

Jeg vil her i aften bringe Grønlands Hjemmestyre og alle grønlandere min og islændingenenes største tak for det enestående samarbejde og for den gode invitation til sammen med jer at måtte fejre den historie som altid vil knytte os sammen.

Det glædede mig meget at se på den gode udstilling i Washington nu på foråret, hvor grundigt man der gør rede for Grønlands vigtige rolle i denne mærkværdige historie om opdagelsen af Amerika. Sandt at sige har vi Islændinge sammen med Nordmændene længe haft tilbøjelighed til at betragte disse gamle værker som vores ejendom. Det var på tide at tilsidesætte den kiv og invitere Grønlanderne med! Det har vi så sandelig gjort i løbet af disse fantastiske dage.

Jeg bringer Grønlands Hjemmestyre og det grønlandske folk min og det islandske folks største tak for jeres initiativ til at hædre mindet om disse bemærkelsesværdige opdagelsesrejsende, det folk som for tusind år siden knyttede Island og Grønland sammen med stærke bånd.

Jeg vil takke Hendes Majestæt, Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed, Prins Henrik for Deres store gæstfrihed og det gode samvær. Hendes Majestæts velvilje og venskab mod islændinge har vi altid værdsat meget højt.

Jeg beder de ærede gæster rejse sig og løfte deres glas til ære for Hendes Majestæt, Hans Kongelige Højhed, det grønlandske folk samt de bemærkelsesværdige mennesker som for tusind år siden gjorde dette sted berømt.