



**Islands Præsident
Ólafur Ragnar Grimssons
tale
ved festmiddagen holdt af
Færøernes lagmand
i forbindelse med Det vestnordiske råds 30 års jubilæum**

**Thorshavn, Færøerne
10. august 2015**

Færøernes Lagmand,
Ministrer,
Rådsmedlemmer
Kære gæster

Det er både en stor fornøjelse og hæder på vegne af os gæster at takke Færøernes Lagmand og vores færøske venner for denne gode og generøse fest i forbindelse med Det vestnordiske Råds 30 års jubilæum.

Færøerne har langt tilbage i tiden for os islændinge været en pålidelig slægtning, et anløbssted som vores forfædre og formødre holdt højt i hævd; Grønland er vores anden nabo. Med dem deler vi historierne om dem, som for tusind år siden fandt Amerika, længe før andre europæere – og afleverede det tilbage igen!

Færingernes, grønlandernes og islændinges venskab er ikke bare et emne til brug i skåltaler; det bygger på vores folks levede erfaringer med dybe rødder i historien og i nutiden. Næsten alle familier kan spore eksempler på dette og selv har jeg mange sådanne.

Da jeg som dreng voksede op på Vestfjordene i Island, i Ísafjörður og Þingeyri, kom der ofte færøske fiskekuttere på besøg. Vi drenge spillede tit fodbold med fiskerne. Vi vandt altid, fordi de færøske fiskere, nogle af dem bare teenagere, blev nødt til at spille i gummistøvler. De havde ikke andet, for det var før idrætsskoenes tid. Det er de eneste landskampe, som jeg har fået lov til at

deltage i. Min tidligere, afdøde hustru, Guðrún Katríns broder var i en årrække landbrugskonsulent i Grønland, og han kunne levende berette familien om det grønlandske folks livskamp og den fantastiske natur i dette vidtfavnende land.

På den måde sidder vi alle inde med personlige historier. Erfaringer, som er grundpillen i det vestnordiske samarbejde og som er en del af bagagen for de færøske, grønlandske og islandske valgte repræsentanter, når de mødes i det Vestnordiske Råd, et forum, som har en betydningsfuld historie, og som nu er og i fremtiden helt sikkert vil blive stadigvæk mere betydningsfuld på grund af de arktiske områders voksende betydning i forbindelse med verdens økonomi og det internationale samarbejde.

Mere end halvdelen af G20 nationerne, deriblandt de vigtigste lande i Asien og Europa, er nu sammen med USA og Rusland på en eller anden måde tilstede hvor der tages beslutninger i forbindelse med den arktiske region.

I en tid, der står i forandringens tegn, er det uvurderligt at deltage i en fest, hvor færinger, grønlændere og islændinge er samlet. Vi er ikke bare gæster ved et godt taffel; vi er venner som samles i et godt lag; vi er endnu en gang deltagere i en form for familiesammenkomst.

Vi skylder Færøernes Lagmand en stor tak for at indbyde os til denne fest. Ja, faktisk har jeg altid være misundelig på færingerne for denne flotte og historiske titel: Lagmand – meget mere passende end det tilsvarende islandske for præsident – forseti – eller statsminister – forsætisráðherra. Det minder os islændinge om vores fortid, da lovsigemanden i den historiske fristat i Island blev anset for at være den øverste repræsentant for nationen. Lovsigemand; lagmand. Begrebet har dybe rødder tilbage i vores historie og udtrykker en respekt for lovene; en arv, som på én og samme tid udgør princippet og vejviseren for samarbejdet i Det vestnordiske Råd.

Jeg vil bede alle tilstedeværende om at rejse sig og udbringe en skål for Færøernes Lagmand og det evige og særlige venskab mellem Færøerne, Grønland og Island.